

τὴν ἔξασκην τοῦ δικηγορικοῦ ἐπαγγέλματος ἀποχήσας μεγάλην πελατείαν.

Ο κ. "Αρθωρ πάντοτε ἔλαβεν ἐνδιαφέρον εἰς τὰ πολιτικά. Ο πολιτικὸς αὐτοῦ βίος ἤρχισεν ἐν ἡλικίᾳ δεκατεσσάρων ἑτῶν, ως ἥρως τοῦ κόμματος τῶν Οὐγγῶν πολλὰ διαπράξας κατορθώμαται καὶ τολμήματα ταχέως ἀνελθών εἰς ὑψηλὰς θέσεις καὶ δὴ καὶ εἰς τὴν ἀντιπροσεδρείαν τῶν Ἕνωμένων Πολιτειῶν.

αρδὸς Στάνλευ ἤρξατο τῶν Θριάμβων ἐν ταῖς κολλεγιαῖς καὶ πανεπιστημιακαῖς σπουδαῖς. Τὸ 1845 διωρίσθη κῆρυξ τοῦ Θείου λόγου, οἱ λόγοι δ' αὐτοῦ βαθέως ἐκίνουν τὰς διανοητικὰς καὶ θρησκευτικὰς συμπαθείας τῶν νέων οἰτινες συνηθροίζοντο ὅπως ἀκούσωσιν αὐτοῦ. Ἀπὸ τοῦ 1850 μέχρι τοῦ 1852 ἦτο γραμματεὺς τῆς πανεπιστημιακῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ὀξφόρδης, καὶ διαρκούσσης τῆς περιόδου καθ' ἣν κατεῖχε τὴν θέσιν ταύτην διωρίσθη καὶ εἰς ἄλλας



Ο ΔΡ. ΣΤΑΝΔΕΥ

Ο Αρθοῦρος Στάνλευ ἐγεννήθη τὸν Δεκέμβρ. 1815. Ο πατὴρ αὐτοῦ ὁ Σεβ. Ἐδ. Στάνλευ διωρίσθη ἐπίσκοπος τῆς Νόρθιτς τὸ 1837. Η μήτηρ αὐτοῦ Αικατερίνη ἦτο γυνὴ ἔξοχου συνέσεως καὶ σπανίας ἀρετῆς, μεγάλην ἐπιφροὴν ἔξασκήσασα καθ' ὅλον τὸν κύκλον ἐν ὧ αὕτη ἔζη. Ἀφοῦ ἐδιδάχθη κατὰ τὰ πρῶτα αὐτοῦ ἔτη παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὁ Αρθοῦρος Στάνλευ μετέβη εἰς Rugby τὸ 1829, καὶ διέμεινεν ἔκει μέχρι τοῦ 1834. Τὸ σχολεῖον ἦτο τότε ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ διασημού ἔκεινου διδασκάλου, Δρος Ἀρνολδ, ἀρχαίου φίλου τοῦ πατρός του. Τὸ 1834 ὁ νε-

ὑψηλὰς θέσεις καὶ δὴ καὶ ἐν Κανταρέρυγίᾳ.

Μέχρι τοῦ 1862 ὅμως ὁ Δρ. Στάνλευ ἔζησεν εἰς σχετικὴν ἀπομόνωσιν. Τρία περιστατικὰ συνέτεινον νὰ τὸν φέρωσιν εἰς τὴν δημοσίαν προσοχὴν. Ἐξελέχθη ὑπὸ τῆς βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας νὰ συνοδεύσῃ τὸν πρίγγηπα τῆς Οὐαλλίας εἰς τὴν κατὰ τὴν ἀνατολὴν περιοδείαν του τὸ 1862· τὸ 1863, ὅταν ὁ Δρ. Τρέντς ἐγένετο ἐπίσκοπος τοῦ Δουβλίνου, ὁ Δρ. Στάνλευ διωρίσθη ἡγούμενος ἐν Βενδμινστέρῃ· τὸ δὲ φθινόπωρον τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐνυπερβάθμη τὴν Λαΐδην Αύγον-σταν Bruce, ἀδελφὴν τοῦ λόρδου Ελγίνου, ἐπὶ πολ-