

## Ἡ ΠΡΙΓΓΙΠΗΣΣΑ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ

Ὅταν ὁ Γουλιέλμος Γ', βασιλεὺς τῶν Κάτω Χωρῶν, ὅστις ἤδη ἐπαύσε νὰ βασιλεύῃ ἐνεκα ἀνιάτου νόσου, ἀποθάνῃ, ἡ μικρὰ Πριγγίπησσα Βιλελμίνη, γεννηθεῖσα τὴν 31 Αὐγούστου 1880, θέλει ἀναγορευθῆ Βασίλισσα, ἀντιβασίλισσα δὲ ἡ νῦν Βασίλισσα Ἐμμα ἐκ τῶν Waldeck - Pyrmont, γεννηθεῖσα τῷ 1858. Ὁ Βασιλεὺς Γουλιέλμος Γ' οὐ ἀπέθανεν ὁ υἱός, ἐπίσης καὶ ἡ πρώτη αὐτοῦ σύζυγος καὶ μήτηρ ἐκείνου, ἐφαίνετο ὅτι θ' ἀφίση τὸ στέμμα αὐτοῦ ἀνευ διαδόχου, ὅταν νυμφευθεῖς τὸ δεύτερον τῷ 1879 ἀπέκτησε τὸ χαριέστατον θυγάτριον, ὅπερ σήμερον εἶνε ἡ ἀγκυρα τῆς σωτηρίας τοῦ ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν περιστάσεων σαλευομένου ὀλλανδικοῦ κράτους. Οἱ φρόνιμοι Ὀλλανδοί, τὸ ἐξόχως πολιτισμένον καὶ ἀληθῶς καλλιεργημένον τοῦτο ἔθνος, εἶνε ἀντικείμενον ζένων ραδιουργιῶν ἐπιβουλευομένων τὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ τὴν ἐλευθερίαν του. Ἡ διαδοχὴ τοῦ ὀλλανδικοῦ στέμματος ἐπὶ τῆς ὠραίας ξανθῆς κεφαλῆς τῆς πριγγιπήσσης Βιλελμίνης ἀποτρέπει τὴν κρίσιν ἐπὶ τοῦ παρόντος. Ἀλλὰ πόσον κακῶς ἔχουσι τὰ πράγματα τῆς Εὐρώπης, ὅταν ἡ εὐδαιμονία ἔθνους, ὅπως τὸ ὀλλανδικόν, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοιαύτης τρυφερᾶς ὑπάρξεως!

## ΔΑΤΤΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

- Πῶς σοῦ ἐφάνη ὁ Βασιλικὸς λόγος;
- Πολὺ σχοινοτενής
- Εἰπέ καλλίτερα κορδονοτενής.

✱

Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς δὲν κατήγγησε μόνον τὴν μεγάλην περιφέρειαν, ἀλλὰ καὶ τὴν Μεγάλην Ἰδέαν, διότι εἶπεν ὅτι ὁ Πανελληνισμὸς εἶνε χίμαιρα.

— Φαίνεται, ὅτι ἦτο πραγματικῶς ἰδέα πολὺ μεγάλη διὰ τὸν νοῦν του ὁ ὁποῖος εἶνε πολὺ στενός.

✱

— Καὶ περὶ Πατριάρχου τίποτε;

— Μὰ καθὼς φαίνεται, ὁ κ. Δηλιγιάννης εἶνε σύμφωνος μὲ τὸν Σουλτάνον, διότι καὶ αὐτὸς σκοπεύει, ὡς λέγουσιν οἱ φίλοι του, νὰ κηρύξῃ ἐδῶ τὸν διωγμὸν τῆς Ἐκκλησίας.

✱

Ἐνεφανίσθη πάλιν εἰς τὸ μέσον ὁ ἐν ἀγίοις πατὴρ ἡμῶν Δαμαλᾶς ὁ διὰ μπαρμπουνίων καὶ ραδικικῶν νηστεύων καὶ ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Δι' ὄνομα Θεοῦ! Ἄς δικτάξῃ πάραυτα τὸ ἰατροσυνέδριον γενικὸν ἀναδαμαλισμὸν τῶν κατοίκων, διὰ νὰ σωθῶμεν ἀπὸ τὴν εὐλογίαν του.

✱

— Εἶδες τί χαλασμὸν Κυρίου ἐπαθάν πάλιν οἱ σιδηρόδρομοι;

— Φυσικώτατον, ὁ κ. Δηλιγιάννης εἶνε κεκηρυγμένος αὐτῶν πολέμιος καὶ ἅμα ἦλθεν εἰς τὰ πράγματα ἑσσακίσθησαν ἀπὸ τὸν φόβων των.

✱

Ἡ πρώτη πρᾶξις τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἦτο ν' ἀπαγορεύσῃ τὴν ἀνθρακοποιίαν.

Μὰ τί λοιπόν; τόσον πολὺ φοβεῖται ἡ Κυβέρνησις μὴ μουντζουρωθῇ;

✱

Ἐπίσης παρατηρεῖται κατ' αὐτὰς εἰς τὴν ἀγορὰν μας ἐκτακτὸς ἔλλειψις ὠδῶν.

Μήπως καὶ αὐτῶν τὴν εἰσαγωγὴν ἀπηγόρευσεν ἡ Κυβέρνησις διὰ λόγους εὐνοήτους, σχετιζομένους μὲ τὰς συνεπείας τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς;

✱

Ἡ μὴ μείωσις τῶν φόρων (τί ὠραία ἔκφρασις!) ἀνηγγέλθη διὰ τοῦ Βασιλικοῦ λόγου.

Ὡστε, κύριοι καπνοπῶλαι, ἡ ἐλπίς σας... καπνὸς ἦν καὶ διελύθη!

✱

Ὁ κύριος Πρωθυπουργὸς ἐσπευσε ἀμέσως νὰ διακηρύξῃ εἰς τὸν κόσμον, ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν χρεωκοπίαν.

Καὶ ὅμως αὐτὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν πρὸ ὀλίγων ἀκόμη μηνῶν οἱ ἐνθερμοὶ κήρυκες τῆς μουφλουζωσύνης!...

Ἄς ἔχουν χάριν εἰς τὸν κ. Τρικούπη, ὅστις πρὶν πέσῃ τοὺς εἶχεν ἑτοιμον καὶ τὸν Hambro καὶ τὴν προῖκα ἀπὸ 18 ἑκατομμύρια!

✱

Ἡ νέα κυβέρνησις μόλις ἦλθεν εἰς τὰ πράγματα ἀπηγόρευσεν ἀμέσως διὰ διαταγῆς τῆς τὴν ὀπλοφορίαν... τῶν ἀστυνομικῶν κλητῆρων.

Ὑποθέτομεν, ὅτι προέβη εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, διότι σκοπεύει νὰ ἐπιδιώξῃ τὸν γενικὸν ἐξοπλισμὸν τῶν φαυλοβίων καὶ τῶν φυγοδίκων.

✱

Ἡ νέα διοίκησις τῆς Ἀστυνομίας διέταξεν, ὅπως εἰς τὸ ἐξῆς μὴ σφάζωνται ζῶα ἐντὸς τῆς πόλεως.

Τὸ μέτρον εἶνε καλόν, ἀλλὰ θὰ ἦτο καλλίτερον, ἂν ἐφρόντιζε νὰ μὴ σφάζωνται ἐντὸς τῆς πόλεως... οὔτε ἀνθρώποι.

✱

Κάποιος διὰ τῆς «Ἀκροπόλεως» συνιστᾷ εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ λάβῃ εἰς τὸ ἐξῆς ὡς ὑπόδειγμά του γενικὸν τὸν Ἑρμῆν.

Ἡ συμβουλή νομιζομεν, ὅτι ἐρχεται βραδέως, διότι ἡ μόνη θεότης, ἣτις δὲν ἐπαύσε νὰ λατρεύηται παρ' ἡμῖν καὶ νὰ ποδηγετῇ πάντα Ἑλληνα εἰς τὸ στάδιόν του, εἶνε ἀκριβῶς ὁ Ἑρμῆς, ὁ ἀπαράμιλλος θεὸς τῆς λωποδυτικῆς ταχυδακτυλουργίας.

Ἄξιος

## ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

OXI ME TON NTEAH... AΛΛΑ ME TON ΓΙΑΝΝΗ.

— Καὶ ποῖον θέλετε, παρακαλῶ; μοὶ εἶπεν ὁ Γιάννης, ὁ ἐμπιστος ἀκόλουθος τοῦ λαοπροβλήτου Πρωθυπουργοῦ, ἰστάμενος πρὸ τῆς ἐξω θύρας τῆς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ζήνωνος περιωνύμου οἰκίας.

— Θέλω τὸν κ. Πρωθυπουργόν.

— Μοὶ ἐπιτρέπετε νὰ σὰς ἐρωτήσω τί τὸν θέλετε; Μήπως διὰ καμμίαν θέσιν;...

— Ὅχι ἀδελφέ! Γνωρίζω τὰς ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου δυσχερείας του. Εἶμαι δημοσιογράφος, φίλε μου, καὶ τὸν ἤθελα γὰρ μίαν συνέντευξιν.

— Δὲν εἶνε ἐπάνω? Ἐάν ἦτο θὰ σὰς εἶδιδε ὄχι μίαν συνέντευξιν, ἀλλὰ δέκα. Μοῦ ἔχει εἰπῆ ἅμα καταλάβω πῶς πρόκειται γὰρ συνέντευξι νὰ τὸν σηκῶναι καὶ ἀπὸ τὸ κρεβάτι καὶ ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ ἀπὸ... Θέσεις μόνον δὲν ἠμπορεῖ νὰ δώσῃ, γιατί ἔχει αὐτὸν τὸν διαβολονόμο περὶ προσόντων... Ἄχ, Κύριε, ἐάν δὲν ἦτο αὐτὸς ἀφεύκτως θὰ ἤμην σήμερον γραμματεὺς πρώτης τάξεως, ἐνῶ τώρα εἶμαι μόλις λακὲς πρώτης τάξεως.

— Νὰ σοῦ πῶ, Γιάννη, τῷ εἶπον, βλέπω ὅτι εἶσαι πολὺ εὐφραδῆς καὶ πολὺ ἐνήμερος εἰς τὰ ζητήματα τῆς ἡμέρας, εἶμαι δὲ πεπεισμένος καὶ ὅτι σὺ θὰ γνωρίζῃς πολλὰ πράγματα, τὰ ὅποια ὁ λαοφιλὴς Κύριός σου δὲν θέλει νὰ μοὶ τὰ εἴπῃ. Λοιπὸν...

— Λοιπὸν, θέλεις νὰ πῆς ὅτι...

— Ὅτι μίαν συνέντευξιν μὲ σὲ ἀξίζει περισσότερο παρά δέκα συνεντεύξεις μὲ τὸν κ. Πρωθυπουργόν. Ἄλλως τε σὺ εἶσαι Γιάννης ὁ Κύριός σου Ντελῆ-Γιάννης, δηλαδή σου λείπει μόνον τὸ Ντελῆ, τὸ ὅποιον ἠξεύρεις, ὅτι εἰς τὴν τουρκικὴν γλῶσσαν σημαίνει: τρελλός, ὥστε σὺ δὲν ἔχεις...

Ὁ Γιάννης ἐγέλασε καταγωδῶς μὴ ἀφίσας νὰ τελειώσω τὴν φράσιν μου. Μετὰ ταῦτα μοὶ εἶπεν, ὅτι δέχεται τὴν προταθεῖσαν συνέντευξιν καὶ μὲ ὠδήγησεν εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ. Ἐκεῖνος κατέλαβε τὸ πρὸ τοῦ γραφείου τοῦ κ. Δηλιγιάννη κάθισμα, ὑπέδειξε δὲ καὶ εἰς ἐμὲ τὸ κατέναντι ἀνάκλιτρον, εἰς τὸ ὅποιον ἐξηπλώθη, ὡς ὁ αὐθαδέστερος κομματάρχης κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἐκλογῶν.

\* \*

Εὐθύς ὡς ἐνεθρονίσθημεν ὁ Γιάννης ἔλαβε θέσιν ἐπιβάλλουσαν καὶ ἤρξατο ἡ συνομιλία μας.

— Φίλε Γιάννη, τῷ εἶπον, ἐν πρώτοις νὰ μὲ πληροφορήσῃς τί φρονεῖ ὁ Κύριός σου περὶ τοῦ Κρητικοῦ ζητήματος.

— Ἄχ τί νὰ σοῦ πῶ, φίλτατε! Ὅσον καιρὸν εἶμεθα εἰς τὴν ἀντιπολίτευσι τί ὑπηρεσίας ποῦ μᾶς προσέφεραν μὲ τὴν μαύρη σημαία τους, μὲ τὴν ἐπανάστασί τους καὶ μὲ τὰς διαδηλώσεις τους! Μὰ τώρα ποῦ ἤλθαμε ἐστὴν ἐξουσία, δὲν ἔξερεις πῶς συλλογίζεται ὁ Κύριός μου, μήπως καὶ αὐτοῦ τοῦ κάμου τὰ ἴδια καὶ σκέπτεται πῶς νὰ τοὺς διώξῃ. Σοῦ λέγω ἐμπιστευτικῶς, ὅτι ἔκοψε τὰς ἐπιχορηγήσεις γὰρ νὰ φύγουν, ἀλλὰ νὰ δοῦμε ἂν θὰ ἐπιτύχῃ τὸ σχέδιό του...

— Μὰ φίλε Γιάννη, δὲ σὲ ἐρωτῶ γιὰ τοὺς Κρήτας, ἀλλὰ διὰ τὴν Κρήτην...

— Ἄ νὰ σοῦ πῶ, γιὰ τὴν Κρήτην δὲν σκέπτεται τίποτε. Μὴν ἀκοῦτε ποῦ λέγει: ἡ μεγαλομάρτυς νῆσος, τὰ ἥρωικά τέκνα τῆς Κρήτης, τὰ δεσμὰ τῆς Κρήτης. Ἀπὸ αὐτὰ καρφὶ τώρα δὲν τοῦ καίεται.

— Καὶ γιὰ τὰ οικονομικά μας τί ιδέαν ἔχει. Λέγει πῶς θὰ πληρώσουμε τὰ πρὸς τοὺς δανειστὰς χρέη μας;

— Ἄμ' τί διάβολο, ἐάν δὲν τὰ πληρώσουμε τώρα, πότε θὰ τὰ πληρώσουμε, ὅταν θὰ εἶμεθα εἰς τὴν ἀντιπολίτευσι!

— Μὰ τί ἐννοεῖτε μὲ αὐτὰ ποῦ λέγετε;

— Ἐννοῶ, ὅτι τέσσερα χρόνια διαρκῶς ἐκτὸς τῆς ἐξουσίας ὅλοι οἱ ἀντιπολιτευόμενοι, ποῖος ὀλίγος ποῖος πολλὰ ἐβάλαμε χρέη, λοιπὸν τώρα αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ πληρώσουμε γιὰ νὰ χροῦμε μούτρα μεθαύριο πάλιν ποῦ θὰ εἶμεθα ἀντιπολιτευόμενοι νὰ δανειζώμεθα.

Ἄν τὸν ἀφῆκα ἐν τῇ πλάνῃ καὶ ἐξηκολούθησα:

— Δὲν μοῦ λέγεις ἀκόμη, σὲ παρακαλῶ Γιάννη, τί γίνεται μὲ τοὺς διορισμούς;

— Τί νὰ σοῦ πῶ! Ἄλλο νὰ σοῦ πῶ καὶ ἄλλο νὰ δῆς μὲ τὰ μάτια σου. Ἐκατὸ γυρεύουν τὴν ἴδια θέσι καὶ γίνεται τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος. Ἄλλοι θυμώνουν καὶ φεύγουν, ἄλλοι βρίζουν καὶ ἄλλοι βλαστημοῦν τὴν ὥρα ποῦ ἦλθε ἡ νέα Κυβέρνησις. Μὴ γυρεύεις!

— Καὶ σὺ τί φρονεῖς, ὅτι θὰ κάμῃ ὁ κ. Πρωθυπουργός;

— Δὲν βλέπεις τί κάνει. Διορίζει ἐμᾶς καὶ μᾶς τοῦ σπητιοῦ τοὺς ἀνθρώπους. Μὰ τί διάβολο τόσα χρόνια τὸν ὑπηρετοῦμε. Ἐάν ἔκανε ἄλλως θὰ ἦτο...

— Ἀγνώμων.

— Βέβαια.

— Μία ἐρώτησιν ἀκόμη, Γιάννη, σὲ παρακαλῶ. Τί φρονεῖ ὁ Κύριός σου περὶ τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος, περὶ τοῦ κ. Σταμπούλωφ;

— Μὴ, σὲ παρακαλῶ, προφέρεις ἐδῶ μέσα αὐτὸ τὸ ὄνομα, γιατί γίνεται πόλεμος. Μᾶς τὸ ἔχουν ρητῶς ἀπαγορεύσει. Ὅταν ἀκούεται αὐτὸ τὸ ὄνομα ἐδῶ μέσα, συμβαίνει καὶ μία λιποθυμία.

— Λοιπὸν ἔστω, ἄς μὴ λέγωμεν αὐτὸ τὸ ὄνομα. Ὁ Κύριός σου, ἐάν συμβοῦν ταραχαὶ εἰς τὴν Μακεδονίαν, ἐάν αὐτὴ καταληθῇ ὑπὸ τῶν Βουλγάρων, ἐάν μᾶς πάρουν...

— Καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Ἠπειρο καὶ τὴν Φθιώτιδα πάλιν δὲν θὰ κουνηθῇ. Τὴν Φθιώτιδα μάλιστα μακάρι νὰ τὴν ἔπερναν, γιατί θὰ ἔπερναν μαζὴ καὶ ἐξ βουλευτὰς Τρικουπικούς.

\* \*

Τὴν στιγμὴν ταύτην ἠκούσθη κρότος ὀχήματος σταματήσαντος κάτωθεν τῆς οἰκίας. Ὁ Γιάννης ἐγείρεται καὶ παρατηρῶν ἐκ τοῦ παραθύρου μοὶ λέγει:

— Ὁ ἀφέντης ἔρχεται, ἐάν θέλῃς περίμενε γιὰ νὰ σοῦ πῆ καὶ αὐτὸς μερικὰ.

Ἄλλ' ἐγὼ φοβηθεὶς μήπως ἐάν παραμείνω χάσω καὶ αὐτὰς τὰς ἐκ τῆς συνεντεύξεως τοῦ ἀγαπητοῦ Γιάννη ἀγαθὰς ἐντυπώσεις ἀνεχώρησα δρομαίως.

*Τσοπαναῖος*

### Αἱ ὑποσχέσεις τοῦ ψευτοβουδάρου

(Σύντομος ἀπάντησις εἰς τὸν Β. Λόγον)

Ποῦν' τὰ λόγια τὰ πολλὰ;

Ποῦν' αἱ τόσαι ὑποσχέσεις;

Τόσο πειὰ στὰ χαμηλά

Δὲν περίμενα νὰ πέσης!

Γιὰ τὴν Κρήτη τσιμουδιά

Καὶ γιὰ τὰ βεράτια λέξι!...

Ἡ μεγάλη σου καρδιά

Πῶς σὲ τοῦτο θὲ ν' ἀνδέξῃ;

Καὶ οἱ Κρήτες οἱ φτωχοὶ;

Τί τοὺς εἶπες, δὲν ἠθυμήθης;

Ἡ σὰν πῆρες τὴν ἀρχὴν

Ἡπεις τὸ νερὸ τῆς λήθης;

*Ὑπεινώματα*