



ΕΤΟΣ Β΄.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΑΡΥΡΙΚΗ

ΑΡΙΘ. 89

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΓΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΛΕΠΤΑ 25

Τιμή ετησίας συνδρομής προπληρωτέας διά μὲν τὸ Ἐσωτερικὸν δραχμαὶ νῆαί 12, διά δὲ τὸ Ἐξωτερικὸν 20.
Τὸ Γραφεῖον τῆς ἐφημερίδος, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἀριθ. 14 ἀπέναντι τῆς Γενικῆς Πιστωτικῆς Τραπεζῆς.

Ἐν Ἀθήναις, τῆ 26 Ὀκτωβρίου 1880.



Ἐν Ἑλλάδι, ὅπου περὶ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων καὶ τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων τόσαι διάφοροι γνώμαι αὐτοσχεδίως μὲν ἀλλ' αὐθεντικῶς ἐκφέρονται, κατὰ παράδοξον συγκυρίαν σήμερον πάντες συμφωνοῦσιν, ὅτι τὸ to be or not to be τοῦ ἔθνους εἶναι τὸ ἐξωτερικὸν ζήτημα.

Καὶ εἶναι μὲν ἀληθές, ὅτι ὑπάρχουσιν εἰσέτι ἀπαισιόδοξοι ἀποκαλοῦντες αὐτὸ λεγόμενον, ὅτι ὁ ἐκ Καλαβρύτων πουριτάνος βουλευτῆς δι' ὅλης τῆς δυνάμεως τῶν λαϊκῶν πνευμόνων του κραυγάζει περὶ ἐσωτερικοῦ μεγίστου ζητήματος μᾶλλον πάντων κατεπείγοντος, ὅτι ἐὰν ὁ κ. Τρικούπης ἔλθῃ διαβολικῆ συνεργείᾳ εἰς τὴν κυβέρνησιν ἢ Ἐφημερίᾳ θ' ἀρνηθῇ ἐκ νέου τὴν ὑπαρξίν του, ἀλλ' εἶναι ἐπίσης ἀληθέστατον, ὅτι κατὰ βάθος ἀπαξάπκντες ἐλπίζουσι νὰ ἴδωσιν ἡμέραν τινὰ τὸν κ. Λογοθέτην νομάρχην Ἰωαννίνων, ἐὰν μέχρις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δὲν τὸν ἴδωμεν ἀντικαθιστῶντα τὸν κ. Βυζάντιον.

Ἄλλ' ὁ Ἀσμοδαῖος ἀποκαλυπτόμενος πρὸ τῆς πρωτοφανοῦς ταύτης ὁμοφωνίας λαμβάνει τὴν τιμὴν νὰ διαφωνήσῃ πρὸς τοὺς κκ. Ἕλληνας καὶ νὰ τοῖς εἴπῃ, ὅτι τὸ σημερινὸν ζήτημά των εἶναι ζήτημα διαχειρίσεως.

Διότι σήμερον ἡ δεσποινὶς ἐξουσίᾳ, εἴτε μειδιᾷ εἰς τὸν κ.

Τρικούπην, εἴτε ἀκκίζεται πρὸς τὸν κ. Κουμουνδούρον, δὲν ὑπόσχεται ἢ ἐρωτότροπος συνεντεύξεις, εἰμὴ μόνον ὑπὸ τὸν ὄρον πολέμου.

Ἄφου δὲ ἀμφότεροι δέχονται τὸν ὄρον, μὴ δυναμένη νὰ ὑπάρξῃ δι' ἀμφοτέρους, προτιμᾷ ἐκεῖνον, ὅστις ἤθελε φανῆ μᾶλλον καλλίτερος διαχειριστής. Καὶ οὕτω βλέπομεν, ὅτι ὁ μὲν ἐπιρρίπτει εἰς τὸν ἕτερον ἀριθμούς καὶ ἑκατομμύρια δάνεια καὶ ἐξοδα, οὗτος δὲ εἰς ἀντεκδίκησιν μουσκευμένας στολάς καὶ ὀλιγωρίαν. Καὶ ἀφού λοιπὸν ὡς πρὸς τὸν πόλεμον εἶναι σύμφωνοι, τί ἄλλο εἶναι τὸ ζήτημά μας ἢ ζήτημα διαχειρίσεως;

Καὶ τί ἄλλο θὰ εἶναι ὁ πόλεμος ἢ διαχειρίσις; Καὶ δὲν τὸ ἐννοεῖτε, ἀφού τὸν πόλεμον τὸν διακηρύττει ὁ ὑπουργὸς τῶν οικονομικῶν λέγων, ὅτι πᾶσα ὑποχώρησις εἶναι αὐτοκτονία;

Ἄλλὰ δὲν θέλετε νὰ δαπανήσετε, δὲν θέλετε πόλεμον, δὲν θέλετε ἐξωτερικὸν ζήτημα. Θέλετε ν' ἀκολουθήσετε τὴν συμβουλὴν τοῦ Βαρθελεμύ Σαιντ-Ἰλαίρ. Ἀκολουθήσατέ την. Ὀπισθοῆτε . . . δι' ὑπομονῆς, ἀλλὰ βαδίασατε πρὸς συνάντησιν . . . τῆς χρεωκοπίας.

Ὡστε, εἴτε πολεμήσῃ ἢ Ἑλλάς εἴτε μή, ἐν εἶναι τὸ ζήτημά της: Ζήτημα διαχειρίσεως. Τί λέγετε περὶ τῆς γνώμης τοῦ Ἀσμοδαίου, κκ. Ἕλληνες;

ΣΤΡΥΦΝΟΥΤΣΙΚΟΣ.

